

## Vieren in De Fontein Ontmoeting met de miniwijk

Organiseer een gezellige avond in vier gangen. Laat iedereen iets meenemen en verdeel de taken (zoet – zoutjes – chocola – borrelplankje – drankjes). Bij elke gang hoort een passende bijbeltekst en gespreksvraag!

- **Gang 1 – Zoet**



Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte. (Psalm 119: 103)



Wat is voor jou het 'zoete' van de kerkdienst? Waarin ervaar jij iets van Gods goedheid?

- **Gang 2 – Zoutjes**



Jullie zijn het zout van de aarde. (Matteüs 5: 13)



Hoe kan de kerkdienst jou opbouwen om 'zout' te zijn voor jouw omgeving?

- **Gang 3 – Chocola**



Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133: 1)



Wat heb jij nodig om tijdens de kerkdienst te ervaren dat je als 'broers en zussen' van allerlei pluimage en van allerlei leeftijden bij elkaar hoort? Wat hebben anderen daarvoor nodig, denk jij?

- **Gang 4 - Borrelplankje**



De vette delen van het dier moeten als offergave aan de HEER worden aangeboden. (Leviticus 3: 9)



Welke onderdelen van de dienst helpen jou om God te aanbidden of jezelf als een 'offer' aan Hem te geven?

### **Geef je input**

- Print de kaartjes uit de bijlage en zorg voor voldoende pennen.
- Vraag iedereen om op te schrijven:
  - Wat is je bijgebleven van de gesprekken deze avond?
  - Wat wil jij de Raad van Oudsten meegeven als ze nadenken over de kerkdienst?

### **Wees de stem van...**

Op 10 november is er een ontmoetingsavond voor alle miniwijken. We willen die avond graag een aantal mensen een stem geven. Niet hun eigen stem, maar de stem van een kind, tiener, oudere, gast, dertiger, hoog-sensitieve of...

Wie wil jij de komende tijd vragen wat voor hem/haar belangrijk is in de kerkdienst? Wiens stem wil jij laten klinken op de ontmoetingsavond?

Laat het weten aan [ingrid.plantinga@kerkpunt.nl](mailto:ingrid.plantinga@kerkpunt.nl).