

Prekenserie Pastoraat september/oktober 2024

Gespreksblad preek 1 september 2024: Klaagliederen 3

1. Klaagliederen laat ons zien dat er ook ruimte is om te klagen. Ervaar jij ruimte om te klagen/ geef je anderen ruimte om te klagen?
2. Noem met elkaar 3 situaties uit de actualiteit die reden geven tot klagen tegen de Heer.
3. Wat denk je dat de Heer doet in reactie op onze klachten?
4. Als mensen het leven lastig vinden, geven we dan ruimte om hierover te praten? Als God ver weg lijkt, staan we dan om elkaar heen? Kunnen we het daar met elkaar over hebben?
5. Op welke manier helpt de tekst uit Klaagliederen 3: 22-23? Wat leren we hieruit als het leven moeilijk is?
6. In de bijbel zijn meer klachten/klagers te vinden. Welke verhalen ken jij. Welke klagers spreken jou het meeste aan?
7. Theoloog Tom Wright heeft een aantal jaar geleden in een interview met het Nederlands Dagblad aangegeven dat christenen meer zouden moeten klagen. Lees het artikel op de achterkant/ volgende pagina. Wat vind je van het verhaal van Tom Wright?
8. Op welke manier kunnen wij in kerkdiensten klacht ruimte geven, naast woorden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan kunst of muziek.
9. Op welke manier kunnen we kinderen leren dat klagen een eerlijke plaats in het geloofsleven heeft?

Bron: Nederlands Dagblad; gepubliceerd op 30 december 2020.

Theoloog Wright: 'Christenen zouden meer moeten klagen'

NIEUWS Als moderne gelovigen bidden, hebben ze vaak al direct een oplossing in gedachten. Ze kunnen beter op een andere manier contact met God zoeken.

Dat zegt de Britse theoloog en bijbelwetenschapper N.T. (Tom) Wright vandaag in een interview met deze krant. 'Het moderne westerse christendom loopt het gevaar te geloven dat mensen altijd blij moeten zijn. En als ze dat níét zijn, dat er dan snel een oplossing moet komen. Want anders kun je niet geloven.'

In vroeger eeuwen keken mensen op die manier niet naar de werkelijkheid. Daardoor waren ze ook van ziekten en epidemieën niet zo onder de indruk als westerse mensen vandaag, is Wrights indruk. 'We kunnen beter opnieuw leren klagen. Als dit jaar ons iets leert, is het, hoop ik, dát: bidden zonder oplossing, geen antwoord weten, pijn kunnen lijden in de aanwezigheid van God. We hebben in de Bijbel een heel boek dat zo heet: Klaagliederen. Dat zijn we vrijwel verleerd.'

Dat komt in protestantse kringen onder meer doordat de Psalmen er inmiddels vrijwel vergeten zijn, meent Wright. Hij stelt voor hedendaagse liturgische vormen te bedenken waarin christenen opnieuw de Psalmen met elkaar gaan lezen, en in de rustpauzes tussen de verzen hun eigen leven kunnen overdenken.