

Maandag 19 februari tot en met zondag 25 februari

Teksten om te lezen deze week:

God is licht en begint met licht: Genesis 1:1-2:3

Jezus is het licht voor de wereld: Johannes 1:1-18

Jezus wijst de weg van het licht: Johannes 8:1-12

Alles moet aan het licht komen: Lukas 8:4-17

Ga daarom de weg van het licht: Efeziërs 5:1-17

Deze week kan je met je gezin:

*Doolhof

Vind jij de goede weg?

Een voor de jongere en een voor de oudere kinderen.

(Zie bijlagen)



*Bijbeltekst leren.

Wie kent de tekst als eerste uit zijn hoofd?

Schrijf de tekst op een groot blad, of op een whiteboard of print de bijlage.

Lees de tekst hardop met elkaar.

Kleur dan een woord in, dek een woord af of veeg een woord uit.

Lees dan opnieuw met elkaar de tekst hardop.

Ook de kinderen die nog niet kunnen lezen, kunnen prima meedoen.

Zij horen wat de rest voorleest.

Wie kent de tekst als eerste? En wie kent hem de volgende dag nog steeds?



De tekst staat in Lucas 8:48

Hij zei tegen haar: 'Uw geloof heeft u gered: ga in vrede'

*Bijbelverhaal.

Het verhaal van het dochttertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw

<https://www.youtube.com/watch?v=rop3nxfoXN8>



Zondag 25 februari:

Herman Geertsma preekt over de bloedvloeiende vrouw Lukas 8,43-48: Nadat ze Jezus aangeraakt en haar genezing ontvangen heeft, roept Jezus haar te voorschijn. Hij roept haar in het licht. Bibberend van angst komt ze op haar knieën voor Hem zitten.

Wat maakt haar zo bang? En waarom vindt Jezus het nodig haar verhaal publiekelijk zichtbaar te maken?

Zondag zoomen we dieper in op dit verhaal en wat het ons leert over de weg van het licht. Hoe die weg helend is, als ook waarom het zo spannend kan zijn die weg te gaan.

Om deze zondag of ergens de komende week over door te praten in je gezin, bijbelstudiegroep of miniwijk:

1. Nadat God de aarde schiep, schiep Hij allereerst licht. Licht geeft energie. En hoewel de nacht van tijd tot tijd ook zijn charme heeft, speelt daarin zelfs licht vaak een rol. Denk aan een mooie sterrenhemel, de lampen als je 's nachts op pad bent of een vuurtje waarbij een mooi gesprek plaats vindt. Deel eens iets met elkaar over de invloed van licht in jouw leven. Hoe afhankelijk ben jij van de zon voor energie? Of welke mooie herinnering heb jij bij een mooie sterrenhemel of een vuurtje?

2. Johannes noemt Jezus licht voor de wereld. Licht maakt iets zichtbaar wat nog niet zichtbaar was. Wat heeft Jezus volgens jou zichtbaar gemaakt? En is dit voor jou nu altijd zichtbaar?
3. Als Jezus zegt dat Hij licht voor de wereld is en wie Hem volgt nooit meer in duisternis loopt, wat bedoelt Hij daar dan mee denk je? En ervaar je dit ook zo?
4. Een lamp aansteken verbinden we vaak aan laten zien dat je gelooft. Licht voor de wereld zijn, dat soort dingen. In Lukas 8 verbindt Jezus het echter aan een lamp die je in je huis zet en die alles zichtbaar maakt. Alles wat geheim is moet aan het licht komen. Wandelen in het licht heeft ook te maken met mens zonder geheimen zijn. Hoe is dit voor jou? Mag van jou alles aan het licht komen?
5. Licht is niet alleen iets wat van God gegeven wordt. Paulus roept in Efeziërs 5 ook op om de weg van het licht te gaan. Hij verbindt dit aan het zoeken van de wil van de Heer. Wat hebben die twee, licht en zoeken, met elkaar te maken? Hoe weegt het woord zoeken voor jou? Is het de ruimte om te mogen falen en niet weten, of voel je ook irritatie van het niet (altijd) vinden?

In je buurt:

Hoe kom jij in het licht? Weten de buren of je collega's dat jij Christen bent? Ga het gesprek niet uit de weg als het ter sprake komt!

Doolhof

40 dagentijd, 19 t/m 25 febr.

Help jij haar de weg naar Jezus te vinden?



Help jij haar de weg naar Jezus te vinden?

