

Jaarthema De Fontein '20-'21



Voor alles is een tijd. Dus zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Dit gespreksblad is bedoeld om als miniwijken te bespreken om samen aan het werk te gaan met het jaarthema. Ook is het bedoeld als aanmoediging om als miniwijk een beeld te krijgen bij wat jullie samen, voor de Fontein, of in de buurt kunnen betekenen.

Goede ideeën en inspiratie zijn altijd welkom. Mail daarvoor naar robertkleef@hotmail.com of martijnvanheerde@gmail.com.

- A. Luister samen het lied van Ramses Shaffy nog eens. Welk werkwoord herken jij op dit moment het meeste in je leven en welke mis je het meest?
- B. Prediker beschrijft in een paar woorden het leven zoals Ramses Shaffy dat eigenlijk ook doet. Waarbij Prediker wel een stuk uitgebreider is. Een verschil is ook dat Prediker geen opdracht geeft, maar alleen de dingen beschrijft.
Lees samen Prediker 3:1-9
- Neem allemaal even de tijd en kies één of twee woorden die bij je blijven hangen.
Waarom is dat zo? Bespreek dat met elkaar
- C. Lees Prediker 7:8-10.
Bespreek welke dingen je hiervan in je eigen leven herkent.
- D. Probeer aan de hand van de werkwoorden van Ramses Shaffy *zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder* één of twee ideeën te bedenken om te doen dit seizoen 20/21 die aansluiten bij wat jullie hebben besproken bij A/B/C.