

Verbonden! Gespreksstof voor de mini-wijken

“Verbonden!” Wanneer roep je dat? Twee dingen zijn nodig: iemand moet contact zoeken en iemand moet reageren. Als je iemand aanspreekt en je wordt vervolgens compleet genegeerd, dan is de verbinding niet tot stand gekomen. Als je op iemand zit te wachten, maar er komt geen teken van leven, ook dan is de verbinding niet gelukt.

“Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Je ogen zijn als duiven,” zegt een jongen tegen zijn vriendin. Zij zijn samen buiten. Hij wil zijn bewondering aan haar laten merken. “Wat ben je mooi mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cipressen.” Dat is de reactie van het meisje (Hooglied 1,15-17). Verbinding gelukt! Zij beantwoordt zijn liefde en nodigt hem uit om met haar het bos voor dat moment als hun huis te beschouwen. Spannend!

Stel je voor dat een aantal meisjes bij een feestzaal arriveren en naar binnen willen om mee te feesten op de bruiloft. Zij zijn weliswaar te laat, maar toch doen zij graag mee. Ze roepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordt: “Ik ken jullie werkelijk niet.” (Matteüs 25,11-13). Er is wel verbinding gemaakt. De meisjes krijgen antwoord. Maar het resultaat is afwijzend. Dat roept vragen op: waarom zegt hij dat? Wat is er gebeurd?

Elke christelijke gemeente wil naar drie kanten verbinding maken en ervaren: met haar Schepper, met andere gelovigen en met allen die verder haar pad kruist. Naar alle kanten komt het aan op contact zoeken, aangesproken worden en reageren. Dan kan er verbinding tot stand komen. Het gaat niet gegarandeerd goed. Met alle gevolgen van dien. Geluk en tevredenheid bloeien waar we echte verbinding voelen. Onbegrip en frustratie ontstaat waar de verbinding hapert. En als iemand je beledigt, negeert of uitsluit komt verwarring op, angst of woede.

Verbinding is een simpel woord voor wat zo simpel niet is. Verbinding maken vraagt om moed. Je kunt gekwetst worden. We zullen ons erin moeten oefenen. In persoonlijke contacten en de mini-wijken krijgen we kansen om die oefeningen uit te voeren. In kerkdiensten vieren wij dat de HERE zich met ons verbonden heeft, in onbegrijpelijke liefde. We rusten elkaar zondags toe, zodat we goed reageren op alle pogingen van onderling contact met ieder die op onze weg komt.

Verbond, dat is een kernwoord in het verhaal van God en mensen. De HERE heeft zich verbonden aan Abram en allen die van hem afstammen. Iedereen die in geloof Jezus volgt is in datzelfde verbond opgenomen. Met God en elkaar verbonden, het is een manier van leven waarin woorden als liefde, trouw, hulp en ondersteuning voorop staan. Het grote doel is een oneindig samenleven in diepe genegenheid en groot respect.

- Lees Genesis 17. Bespreek met elkaar de manier waarop de HERE verbinding maakt met Abram en de reactie van Abram erop. Deel met elkaar verhalen over de manier waarop de HERE met ons in verbinding treedt. Vertel elkaar hoe je op Hem reageert en vergelijk dat met Abrams reactie.
- Lees Hooglied 1. Wat leert deze dialoog tussen het meisje en de jongen over het thema verbinding tussen mensen?
- Lees Matteüs 25,1-13. Bespreek aan de hand van dit beeldverhaal van de Heer wat er mis kan gaan in de verbinding met God. Wat kun je doen om het mislukken van het contact te voorkomen?