

Verbonden in liefde

Gespreksdocument voor de mini-wijken bij de Verbindingszondag van 17 november 2019

Hoeveel rek zit er in je relatie? Wie door de liefde aangestoken wordt, kan grote dromen dromen. Dit blijft eeuwig! Maar in de weerbarstige werkelijkheid moet je teleurstellingen incasseren, val je jezelf tegen en ben je soms aan een herstart toe. Of komt er een breuk. Liefhebben is een werk-woord en trouw zijn betekent volhouden. Hoeveel rek kan jij opbrengen?

Paulus probeert de liefdesrelaties uit zijn tijd te verbinden aan het goede nieuws van Jezus Christus. Neem als voorbeeld de gemeente van Efeze. Deze christelijke kerk had een gemengde samenstelling. Sommigen hadden de stap tot het christendom gezet vanuit een joodse achtergrond. Anderen vanuit een Grieks-Romeinse achtergrond. Daarom is eenheid een belangrijk thema in de brief. “Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God” (2,19). Zo’n diverse gemeenschap heeft als uitdaging om respect te leren opbrengen voor elkaar en elkaar willen dienen vanuit de liefde voor Christus. Daarom past deze oproep helemaal in dat thema: “Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.” (5,21) Gelijkaardig en wederkerig.

Zo gaat Paulus de sociale en maatschappelijke verhoudingen saneren vanuit het evangelie: eerst de man-vrouw verhouding (5,21-33), dan de ouder-kind verhouding (6,1-4) en tenslotte de heer-slaaf verhouding (6,5-9). Wat die man-vrouw verhouding betreft, die was in die eeuw en cultuur sterk ongelijk. Zowel in de Grieks-Romeinse als in de Joodse samenleving had de man meer macht dan de vrouw. Van de Romeinse filosoof Seneca is deze uitspraak bekend geworden: “De man is als heerser geboren en de vrouw is geschapen om gehoorzaam te zijn.” Het meest nare was dat er een dubbele moraal was. De eer van de man werd geschonden door onkuisheid van de vrouw, maar de man kon gerust naar de hoeren gaan of een maîtresse erop na houden. De wetgeving van Mozes is vanuit het perspectief van de man geschreven en toont aan dat vrouwen niet vanzelfsprekend de handelingsrechten hebben zoals mannen die hebben. En dat was in de loop van de tijd nog een sterker verschil geworden dan in de oorsprong bedoeld was. Jezus’ omgang met vrouwen was opvallend (zie onder andere Lukas 8,1-3)!

Lees met elkaar hardop Efeze 5,21-6,9.

1. Laat tot je doordringen wat hier over onze Heer wordt gezegd (lees nog even apart: 5,23b; 5,26-27; 5,29b; 6,8-9). Deel met elkaar of en hoe je deze band met Christus’ liefde ervaart.
2. ‘Hoofd-zijn’ en ‘gezag hebben’ blijkt niets anders dan je in liefde volop voor je partner inzetten (5,25-27). ‘Onderdanig zijn’ is respect tonen voor die houding van dienen en dat beantwoorden met dezelfde intense liefde. Passen die termen dan nog in de huidige liefdesverhoudingen? Waarom wel, waarom niet?
3. Inventariseer de drie meest voorkomende redenen waarom liefdesrelaties onder spanning komen, en soms stukbreken. Bespreek bij elke oorzaak deze vragen: wat is er nodig om die spanning te verminderen of zelfs weg te nemen? Op welke manier kan het geloof in de liefde van Christus voor ons daarop invloed uitoefenen?